



de oude walnoot

Bed & Breakfast, Vergaderen & Trainen

In het centrum van Sint Pancras, een historisch tuindersdorp op een steenworp afstand van Alkmaar, ligt onze in oude stijl gerestaureerde tuinderswoning. In de Oudhollandse tuin staat niet alleen een hele oude walnoot, maar bevindt zich ook een originele koolschuur welke in oude stijl is gerestaureerd en omgebouwd tot een bijzonder adres voor Bed & Breakfast.

Tevens beschikken we over een prachtige (geïsoleerde en verwarmde) veranda opgebouwd van oude eiken balken. De veranda kan het hele jaar gebruikt worden voor vergaderingen of trainingen met kleine groepen. Alle voorzieningen zijn aanwezig voor een heerlijke "dag op de hei".

Zo komt u bij De Oude Walnoot

Via onze website (kies Contact) kunt u eenvoudig bekijken waar wij gevestigd zijn. Voor een goede routebeschrijving naar De Oude Walnoot kan gebruik gemaakt worden van Google Maps.

Bent u eenmaal in Sint Pancras aangekomen, dan volgt u de lange doorgaande weg in ons liefelijke dorp, dit is de Bovenweg. De Oude Walnoot is gevestigd op nummer 40 (schuin tegenover de fietsenwinkel).

Let op: doordeweeks tussen 16.00 uur en 19:00 uur gaat er een beweegbare paal omhoog op de Herenweg te Alkmaar. U kunt dan niet via deze route ons dorp betreden. Onderstaand een goed alternatief.

Als u vanuit het zuiden ons dorp inrijdt is dit de weg richting De Oude Walnoot (de Herenweg gaat over in de Bovenweg). Uw navigatiesysteem (of Google maps) houdt geen rekening met deze spitspaal. U kunt dan het beste omrijden via de N245 (westring Alkmaar) richting Schagen. U krijgt dan vanzelf borden met de afslag Sint Pancras. U rijdt dan via de Kruissloot naar de Bovenweg.



Parkeren bij De Oude Walnoot

Als B&B gast kunt u in principe parkeren op ons eigen terrein, wij houden graag een plaatsje voor u vrij. Er is ruimte voor maximaal twee auto's (voor beide kamers is er 1 parkeerplek). Mocht u door wat voor reden dan ook toch ergens anders willen/moeten parkeren, dan kan dat op loopafstand.

Onze gasten voor de vergader- en trainingsruimte verzoeken wij sowieso elders in het dorp (op loopafstand) te parkeren. Onderstaand treft u de diverse mogelijkheden aan.



Lukt het onderweg niet? Bent u verlaat? Heeft u pech? Of bent u de weg kwijt? Bel dan even naar telefoonnummer +31 (0)72 8503399 of +31 (0)6 29506282. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen!